

## Le Mérou

Als ik op Le Mérou ben, heb ik altijd wel iets te doen. Zodra ik uit de auto stap, ren ik meteen naar Bert en Mia, geef ze een knuffel en als mijn ouders eindelijk uit gepraat zijn met Bert en Mia zetten we samen de tent op. Daarna ga ik met mijn grote zus en grote broer naar de speeltuin. Ik vind de speeltuin heel leuk. En iedere ochtend, haal ik brood en mag ik er een croissant of chocoladebroodje bij nemen. Dan loop ik terug naar de tent. Als de rest wakker is gaan we ontbijten, daarna ga ik samen met mijn grote zus naar vrienden, die daar ook elk jaar zijn. Toen ik een half jaar was, ging ik voor het eerst naar Le Mérou. Dat kan ik me niet meer herinneren, maar ik denk dat ik het toen al heel leuk vond. Sinds ik drie ben ga ik altijd met mijn knuffels in een karretje de camping rond, dat vinden ze leuk. Ik ben nu negen jaar, dus ik kom al heel lang naar Le Mérou. Iedere middag/avond doen alle kinderen die het willen weerwolven met zijn allen. Ik doe altijd mee. Ook is er iedere vrijdagavond 'restaurant van tafel', dan mag ik tot heel laat opblijven. En na 'restaurant van tafel' hebben we ook nog avondzwemmen. Dan gaan de lampen in het water aan, de sproeiers gaan aan en dan springen we samen met Mia in het water en gaan we lichtstaafjes opduiken. Ik vind de lichtstaafjes heel mooi. Na het avondzwemmen gaan we lekker onder de douche. En daarna... meteen naar bed!

De volgende dag ga ik weer samen met mijn grote zus naar onze vrienden, of onze vrienden komen naar ons. Dan doen we zo veel dingen: naar leuk twee, trampoline, speeltuin, huiskamer en soms zijn we de hele camping rond geweest, of we gaan zwemmen, maar dan moet ik het wel eerst tegen mijn ouders zeggen. Mijn zus hoeft dat niet meer, zij is daar al oud genoeg voor. En mijn broer hoeft het allang niet meer. Meestal als ik het kom zeggen, komt hij ook zwemmen. Zelfs de laatste dagen vervelen we ons nooit, en als we naar huis gaan, mogen we nog grabbelen in de grabbelton! Dat is een bak of ketel, en als Bert en Mia de deksel open doet moet je je ogen dicht doen. Want hier zitten speeltjes in en dan pak je met je ogen dicht iets (je weet nog niet wat) en dan doe je je ogen open en wat je in je handen hebt, mag je houden. Daarna mag je pas naar huis. Behalve als je niet wilt natuurlijk. Ik kijk altijd het hele jaar er naar uit om er heen te gaan.